



Beste fietsliefhebber,

Op zaterdag 08 september springen we op de fiets voor onze traditionele 50-miles tocht.

Deze keer trekken we naar Nederland, het fietsland bij uitstek !

We nemen 's middags een middagmaal ipv 's avonds

De deelnameprijs bedraagt 10 €, enkele consumpties onderweg zijn inbegrepen, uitgenomen het middagmaal, maar voorzie toch enkele drankjes voor onderweg...

Je mag vrienden, buren, kennissen of lieven ook meebrengen, maar als ze geen lid zijn, betalen ze 15 €.

Daar de tocht te lang is om als 'gezinsfietsocht' in aanmerking te komen, moeten wij een extra verzekering afsluiten.

Praktisch:

Verzamelen op zaterdag 8 september om 9.30 aan het Egelplein met de fietsen op de wagen.

We rijden naar Sluis, je vindt er parkings net vóór je Sluis binnenkomt.

Let op: de ene parking kost 2 € , de andere 3 € maar dat is voor een ganse dag.

Voorzie je van regenkledij, je weet in onze streken maar nooit.

Een helm is niet verplicht, maar kan levensreddend zijn.

Enig herstelgreedschap kan nuttig zijn. Als je een fietspomp meebrengt, zie eens of die op je ventielen past...

Inschrijven : de strook invullen en samen met de nodige euro's binnenbrengen tegen 1 september bij:

Jean-Michel Deschacht , Zandvoordedorpstraat 35 of

Daniël Vandenberghe, Reestraat 7

✂-----

Naam

voornaam

adres

tf

---

---

---