

## *Bezoek aan het Koninklijk Hoofdgild Sint-Sebastiaan Oostende*



*Boogschieten is slechts één perfect schot...,  
en daarvan graag duizend kopieën*

Beste vrienden KWB'ers.

Op **vrijdag 12 december 2014** is er een bezoek gepland aan het prestigieuze **Koninklijke Hoofdgild St. Sebastiaan** in de Leffingestraat 2 te Oostende.

We verzamelen op het kerkplein om **19u15** zodat we ten laatste om 19u30 ter plaatse zijn. Liefst zoveel mogelijk carpoolen omdat de parkeerruimte ter plaatse beperkt is.

Er is een rondleiding voorzien waarbij we o.a. meer te weet komen over de geschiedenis van deze boogschuttervereniging (die teruggaat tot 1302....). We bewegen ons tussen lokale 'royalties' die ons een demonstratie zullen geven op de liggende wip (ter verduidelijking, het gaat wel degelijk om hun talenten als boogschutter!). En tenslotte mogen wij ons eigen kunnen demonstreren en.....ook de dames kunnen hun beste pijltje voorzetten..... Een aanrader van formaat, die we echter om praktische redenen moeten beperken tot volwassenen !!! Er is tevens gelegenheid om iets te drinken in het clublokaal.

De deelnameprijs voor dit geleide bezoek bedraagt **€ 5 als lid, € 6 als niet-lid**. Het aantal plaatsen is beperkt, het zal dringen worden om erbij te zijn. Mis deze kans niet en bezorg **vóór 10 december** onderstaande strook + de nodige centjes bij:

Casier Filip, Molenhoekstraat 13

Deschacht Jean Michel, Zandvoordedorpstraat 35

Blomme Eddy, Zwanenlaan 51

Bij hen kun je ook terecht voor meer inlichtingen.....



---

**Naam + voornaam:** ..... **tel.:** .....  
**schrijft in met** .....**personen voor het bezoek op 12 december aan de**  
**schuttersgilde en betaalt hierbij** ..... **euro.**